



Lafayette

Nieuwsbrief 53

augustus 2024

### Inrichting eetzaal

Vorige keer waren we wat de eetzaal betreft gebleven bij het installeren van een tweedehands aanrechtje. Ook voor de rest van de inrichting was de Franse Marktplaats 'le bon coin' ofwel 'koopjeshoek' een goede verschaffer van meubelen die passen bij een oud huis. Zo vonden we er een geweldig ouderwetse groene hoekbank, die hier letterlijk en figuurlijk op z'n plek is. We hadden met het plaatsen van het muurtje wel rekening gehouden met de afmetingen, maar het was toch nog even spannend. De zwarte stoel en de uitklapbare salontafel kregen we van goede vrienden!



Verder is er netwerk 2363, een groep op Facebook voor Nederlanders die in het departement Puy-de-Dôme of Creuse wonen. Daar vonden we een roestvrij stalen werkbank die door zal schuiven naar ons volgende project: de keuken. De verkoper bleek ook twee ijzeren onderstellen voor ons in de aanbieding te hebben. Wij zagen er direct een mooi project in voor een grote eettafel. Omdat we toch nog rode lak hadden staan van het ijzerwerk van de luiken aan de buitenkant, verfde Carianne deze onderstellen in ditzelfde mooie rode kleurtje.

Werkbladen erop, tegen elkaar schuiven, lampjes erboven en zo krijgt de aankleding van de eetzaal steeds meer vorm.



Als laatste hebben we nog wat accessoires veroverd, zowel gekregen als gekocht. 'Joost' staat nu op een ereplekje in onze [Olivier B. Bommel-eetzaal](#).



### Hugo is z'n sas

Of het nu voor eigen gasten is of als vrijwilliger in ons dorp: laat Hugo maar bakken en braden of zet 'm achter de bar en hij is in z'n element!



### Niet zingen!?

Frans blijft een mooie taal met veel woorden die hetzelfde klinken, maar een heel andere betekenis hebben. Als je met instanties belt, dan hoor je stevast: "Merci de patienter", dat betekent "dank voor het wachten. Wij dachten echter altijd dat er gezegd werd: "Merci de pas chanter", "gelieve niet te zingen" 😊.