



Lafayette

Nieuwsbrief 52

juni 2024

Wie wat krijgt aangeboden...

... die zegt meestal geen nee! Een schoonzus bood ons een sjeke vitrinekoelkast aan die op haar werk overbodig was. Deze stond echter nog in Nederland. Met het einde van de eetzaal in zicht, zijn we die in april maar eens gaan ophalen.

Wie een groot huis heeft...

...die bewaart wat! De Vrijbuitertent waarmee we met ons gezin vele jaren kampeerden, hebben we uiteraard meegenomen toen we hierheen verhuisden. In 2019 deed deze nog dienst voor een [jongerenfeestje](#) hier op het erf. Daarna merkten we dat er een naad gescheurd was. Daar denk je dan een hele tijd niet meer aan. Nu we toch naar Nederland gingen om de koelkast op te halen, was dit een goed moment om een kleermaker te bezoeken. Van tevoren hadden we hem wel op de hoogte gebracht. Hij vond het zo leuk, dat er al snel een bericht op Instagram kwam.



ninizetten De tent van onze klant uit Frankrijk werd gerepareerd.



Wie leuk gereedschap heeft...

...die knapt zelf spulletjes op. Onze zandstraler is zo'n geweldig stuk gereedschap. Daarmee toverden we de lichte eiken kleur van de keukenkastjes weer tevoorschijn. Beetje lakken, plaatsen, werkblad erop, nog wat afwerking en voilà!



Keuken op 'le bon coin'



Restant keuken in de opslag



Mooi weer voor zandstralen



'De koelkast!' (achter de kastjes)



We zijn er bijna!



Heel trots op het resultaat!

Wie bramenstruiken uitroeit...

... heeft wat om op te stoken. Daarvoor heb je hier geen vergunning nodig, maar een Franse buurvrouw die niets liever doet dan rooksignalen maken ☺.



Wie op 'le bon coin' speurt...

...die vindt wel eens wat! Op de Franse marktplaats spotte Carianne een eiken keuken die voor slechts €150 van de hand werd gedaan. Er was slechts één foto bij, maar we waagden het erop, omdat we alleen een aantal onderkastjes nodig hadden voor een aanrechtje in de eetzaal.