



Lafayette

Nieuwsbrief 44

februari 2023

Oliebollen 'with a view'!

Oudjaarsdag 2022 konden we weer eens geheel in traditie afsluiten met onze oliebolinstuif. Het was als vanouds druk, gezellig, het zonnetje scheen en de oliebolletjes en appelbeignets waren niet te versmaden. Overigens heb je het als oliebol toch maar goed als je in een warm 'bad' ligt met de Puy-de-Dôme op de achtergrond.



Toeristische attracties (3)

Als de rust hier op Lafayette begint te vervelen, kunnen we een dagje naar Clermont-Ferrand van harte aanbevelen. Eén van de opvallendste gebouwen in deze stad is de kathedraal [Notre Dame de l'Assomption](#), opgetrokken uit vulkanisch gesteente (wat de kleur verklaart). Wat minder bekend, maar zeker een bezoek waard, is de basiliek Notre Dame du Port, die op loopafstand van de grote kathedraal ligt. In deze buurt zijn veel gezellige straatjes met kleine winkeltjes en leuke restaurantjes te vinden.



In het centrum ligt het grote plein Place Jaude met twee overdekte winkelcentra met daarin een kleine HEMA! Ook het vlakbij gelegen stadspark Jardin Lecoq is heerlijk om even doorheen te slenteren. Daar is bovendien een kunstwerk te zien van de Nederlander Mark Brusse. Voor wie nog meer kunst wil bewonderen is er het Musée d'Art Roger-Quilliot. Een ander leuk museum is [L'Aventure Michelin](#). Hier wordt de geschiedenis van de in Clermont-Ferrand ontstane Michelin-groep op een leuke en interactieve wijze gepresenteerd. Er is dus voor ieder wat wils in deze stad en dat alles met hier en daar een doorkijk naar de Puy-de-Dôme.



Het hou(d)t niet op

Met zoveel beboste grond als wij bij ons huis hebben, is het lucratief om hout te stoken. Het is wel een terugkerende bezigheid van zagen, kloven en stapelen. Al met al hebben we het dan ook minimaal drie keer warm. Daarnaast is het leuk om te zien wat voor wonderlijke vormen hout kan aannemen, zoals dit mooie hart in een stapel boomstammen.

