



Lafayette

Nieuwsbrief 36

Oktober 2021

'T is weer voorbij...

...die mooie zomer. Zo gaat het liedje althans, maar het weer was vaak te wisselvallig om het ultieme zomergevoel te beleven. Wat ons gastenseizoen betreft was het wel een mooie zomer. Het kwam wat traag op gang, maar daarna mochten we weer vele nieuwkomers en terugkomers begroeten, vaak afkomstig uit onze nieuwsbrieflezersgroep! Het is iedere keer weer leuk om de reactie van mensen te zien als ze bij ons aankomen en het huis met het prachtige uitzicht zien. De complimenten die we krijgen op onze mooie gastenverblijven, maakt dat we vaak staan te glimmen van trots op wat we allemaal voor elkaar hebben gekregen in de afgelopen jaren. Naast de vele positieve reacties, mochten we ook allerlei leuke cadeautjes in ontvangst nemen.



Où est-il?

Waar is het? Dat betekent 'Où est-il?' Kort door de bocht uitgesproken klinkt het als 'outil' en dat is het Franse woord voor gereedschap. Met alle kluswerkzaamheden hier in huis is een veelgehoorde vraag dan ook: "Où est-il? L'outil."



Vorraadje aanleggen

Materiaal is duur en schaars aan het worden, dus hebben we maar even doorgezet met het bestellen van het benodigde hout voor de verdiepingsvloer in het gastengeeelte. Dat is dan wel even een imposante hoeveelheid als het bezorgd wordt.



Leuk vooruitzicht

We hebben onszelf nog eens laten kijken op het muurtje bij ons terras, net als bijna [vijf jaar geleden](#). Het was op de laatste avond dat we samen met gasten buiten aten van een door Hugo bereide paella. Over niet al te lange tijd komen onze dochters naar ons toe. Daar zien we erg naar uit, want door alle coronaperikelen is het twee jaar geleden dat ze hier voor het laatst waren. We plannen onszelf vrij om quality time met de dames te hebben. Daarna gaan we weer met goede moed verder aan ons project. Wordt vervolgd...

