



Lafayette

Nieuwsbrief 34

maart 2021

I'm dreaming of...

Wie droomt er nu niet van een witte kerst? Alsof het besteld was, ging het hier in de kerstnacht sneeuwen en zo werden we op eerste kerstdag wakker in een sprookjeswereld. Het was echt een cadeautje in een jaar waarin we niet met ons gezin samen konden zijn met kerst. De sneeuw bleef ruim twee weken liggen en dus was er tijd genoeg om een nieuwe serie foto's te maken.



Doe-het-zelvers

Veel meer dan in Nederland maken we hier van alles zelf, zoals volkorenbrood, yoghurt, granola, pindakaas en kroketten. Deels doen we dit omdat sommige dingen hier moeilijk te krijgen zijn. Verder vinden we het leuk om in de wintermaanden een en ander uit te proberen, waarmee we in de zomer onze gasten kunnen verwennen. Een inmiddels beproefd recept is onze hartige zuurkooltaart gebaseerd op een Auvergnats streekgerecht: *pâté aux pommes de terre*.



Hoe staat het ervoor?

Op verbouwgebied hebben we al even niets meer gemeld. We zijn gewoon nog niet zo hard opgeschoten met de volgende kamer en eetzaal. In de herfst hebben we eerst in ons eigen woonhuis een paar klussen aangepakt. Toen bleek het qua werkvolgorde handiger om de plafondbalken schoon te maken, voordat we daaronder verder zouden gaan met opbouwen. Dit kost de nodige tijd en inspanning, maar het resultaat mag er zijn. Ook kwam er nog een 'aap uit de mouw' in de zin van een vochtplek in de buitenmuur. Dat hebben we opgelost met het leggen van een stuk drainage.



Geschuurde en gelakte balken in de kamer in opbouw



Goed gereedschap is het halve werk (drillboor op voorgrond)

Toen de temperaturen omhoog gingen, lonkte het buitenwerken. De kettingzaag lag geslepen klaar om aan de houtvoorraad voor volgend jaar te werken. Ook moest er nog een boomstronk verwijderd worden, alvorens daar parkeerplaatsen kunnen komen. Een mooie gelegenheid om weer eens met onze tractopelle te 'spelen'. Conclusie: We vervelen ons niet!

