



Lafayette

Nieuwsbrief 33 december 2020

Veel dank

De vorige nieuwsbrief ging in z'n geheel over ons jubileum van wonen, werken en genieten op Lafayette. We kregen hier veel hartverwarmende reacties op, net zoals we in de afgelopen vijf jaar veel reacties ontvingen op onze nieuwsbrieven. We proberen deze altijd te beantwoorden, maar dat is er vast wel eens bij ingeschoten. Bij deze wil-



len we jullie, trouwe lezers, nogmaals heel hartelijk danken voor alle steun, positieve feedback, maar ook voor de (vaak grappige) antwoorden op onze vragen in de rubrieken 'Qu'est-ce que c'est?' en 'Pourquoi?'

“Qu'est-ce que c'est?”

Het gaat deze keer niet om een gevonden voorwerp uit ons huis, maar om de uitroep van onze buurvrouw. Vanuit haar keukenraam zag ze iets hangen in één van onze bomen, dat op een flinke ballon leek. Natuurlijk ging ze eerst zelf op onderzoek uit, om ons daarna in geuren en kleuren te komen vertellen dat er een enorm nest van Aziatische Hoornaars in de boom hing. Het 'ding' was ineens zichtbaar toen al het blad van de bomen gevallen was.



Nog een jubileum!

Na het eerste lustrum van ons Frankrijk-avontuur, volgde vlot daarop een ander lustrum. Op 27 oktober waren we 25 jaar getrouwd! De hele zomer hadden we er naar toe geleefd om dit samen met onze kinderen hier in Frankrijk te kunnen vieren, maar dat hebben we uitgesteld tot later. Wel zijn we in september even naar Nederland geweest om onze dochters te zien. Daarnaast hadden we een gezellig etentje met een klein gezelschap, zodat we ons al met al toch heel feestelijk voelden (en in de watten gelegd).



Fijne feestdagen!



Maak er mooie dagen van met elkaar en wie weet tot ziens in 2021 op Lafayette!

Hugo en Carianne