



# Lafayette

# Nieuwsbrief 32

# oktober 2020

## Terugblik

Op maandag 12 oktober 2015 vertrekt een opvallende roze verhuishwagen met daarin ons hele hebben en houwen naar Frankrijk. Wij volgen met onze auto en (tweedehands) boedelbak met daarin spullen om de eerste dagen door te komen. Op naar de Auvergne om daar onze droom waar te gaan maken: een chambre d'hôtes, gîtes, mini-camping en table d'hôtes.



Nu, vijf jaar later, is er één gîte (de mini-loft) en één kamer van de chambre d'hôtes klaar. We beleefden afgelopen zomer ons eerste echte gastenseizoen en dat was een geweldige ervaring. Bekende, minder bekende, maar ook helemaal onbekende mensen wisten de weg te vinden naar onze longère op Lafayette. We kregen positieve reacties op onze mooie gastenverblijven en ook de door ons geserveerde maaltijden (table d'hôtes) vielen in de smaak. We kunnen zeggen dat het nog leuker was dan we hadden durven dromen!



## De balans

In de afgelopen vijf jaar hebben we geen moment spijt gehad van onze beslissing om naar Frankrijk te vertrekken. Natuurlijk missen we familie en vrienden in Nederland wel eens, maar als zij hier zijn of wij daar, genieten we van quality time met elkaar. Dingen liepen anders dan voorzien, maar het was en is het allemaal waard: de investering in tijd en geld, de teleurstellingen en de meevallers. We hadden niet voor mogelijk gehouden dat er zulke mooie dingen onder onze eigen handen zouden ontstaan. Dat geeft ontzettend veel voldoening en het past bij de door ons ingeslagen weg hier om bewuster te leven. Kortom: wij zijn in balans!



## En nu?

Er is alweer een begin gemaakt met de volgende kamer. Daarnaast staan de eetzaal en de keuken voor het gastengedeelte op de planning. Hoe ons leven hier er over nog eens vijf jaar uit zal zien, weten we niet. Wat we wel weten is dat ruimte en rust hier aan de orde van de dag zijn. Het is dé ideale plek om van een zorgeloze vakantie te kunnen genieten.