



Lafayette

Nieuwsbrief 22

oktober 2018

## Unesco werelderfgoed

Sinds 2 juli jl. is de 'chaîne des puys' ingeschreven op de lijst van Unesco werelderfgoed. Deze markante keten van vulkanen zien wij bijna elke dag liggen vanuit ons keukenraam (alleen bij mist niet). Het meest opvallend is de 'Puy de Dôme' waar ons departement naar vernoemd is. De regio besteedt veel aandacht aan het promoten van dit unieke landschap als toeristische trekpleister. Goed nieuws voor ons.



## Kozijnen deel drie

Het sprookje van onze kozijnen zou eind september, volgens beloftes, weer een vervolg krijgen. Het werd de eerste week van oktober toen de vrachtwagen met daarin het langverwachte materiaal het erf opreed.



Onderweg bleek echter een pallet te zijn omgevallen en een deel van onze mooie nieuwe kozijnen was flink beschadigd. Of je het een klassiek 'ik-vertrek-momentje' noemt of 'déjà vu', het was gewoon stevig balen voor alle partijen. Uiteindelijk gingen de werklui snel over tot de orde van de dag en de kozijnen plaatsen die nog heel waren. Het wordt echt prachtig, maar het sprookje is nog niet ten einde.

## Morgen of vandaag?

Dit jaar hebben we op de dinsdagavond het dansen weer opgepakt. Het zijn weer eens andere bewegingen dan metselen, voegen, schuren of stucen. Bovendien is het goed voor de sociale contacten en voor het verbeteren van de Franse taal, zowel het horen als spreken. Hugo maakte zowaar zijn eerste Franse woordgrapje. De leraar was aan het uitleggen dat je bij de chachacha elkaar kunt vasthouden in de gewone danshouding, met één hand of twee handen (deux mains). Waarop Hugo de bijdehante vraag stelde: "Demain ou aujourd'hui?" (Morgen of vandaag ?)

## Tot slot

Zoals in het intro al te lezen was, vervelen we ons hier nog steeds niet. De bouw van de mini-loft vordert, maar er gaan stiekem veel uurtjes zitten in dit kleine proefproject. Uitgerekend in dit deel van het huis waren de muren het meest gammel of deels niet aanwezig en de balken waren zwart(geblakerd). Zienderogen knapt het nu op. Dat houdt de moed erin. Hierna zijn we ervaringsdeskundigen en hebben we 'nog maar' vier kamers te gaan.

