



Lafayette

Nieuwsbrief 11

februari 2017

Winter



Het Franse woord voor winter is hiver. Nou het was zeker 'ie' en 'ver...' koud. Er lag een dik pak sneeuw en het is een paar nachten -15° geweest. Het was wel een prachtig plaatje. Qua klussen zaten we in de vorst en dus maakten we van de nood maar een deugd om geregeld lange wandelingen te maken met onze honden. In oktober hebben we nog een hond geadopteerd, Tasha, als gezelschap voor Eowyn. De dames waren blij met de grote rondes die we liepen en wij kregen het er lekker warm van. En zolang onze houtkachel en Hugo's computer snorren zitten wij er binnen ook letterlijk en figuurlijk warmpjes bij.



Bikke(le)n

Met zo'n project als het onze gaan we niet over één nacht ijs (wat ook past bij de winter zoals die tot nu toe is verlopen). Voor sommige werkzaamheden wil je graag meerdere prijsberekeningen hebben. Terwijl de laatste offertes binnenkomen zijn we bezig met voorbereidende klussen zoals de balken schoonmaken en van oude spijkers ontdoen. Daarnaast is er een behoorlijk aantal vierkante meters muur om af te bikken, zodat er straks weer mooie voegjes in gemaakt kunnen worden.



Qu'est-ce que c'est?

Het voorwerp van de vorige keer was een pantometer. Dat is een landmeetkundig werktuig waarmee men hoeken kan meten voor het bepalen van lengten en hoogten. Voor de afwisseling hebben we deze keer geen *Qu'est-ce que c'est?* maar een *Pourquoi?* Waarom eten de Fransen crêpes op 2 februari? A. Omdat ze daar zin in hebben. B. Omdat de Nutella dan overal in de reclame is. C. Anders, namelijk...