



Lafayette

Nieuwsbrief 9

oktober 2016

Een jaar later...

Op 13 oktober was het precies een jaar geleden dat we neerstreken op Lafayette. In het afgelopen jaar hebben we hier veel nieuwsgierige, maar ook behulpzame familie en vrienden mogen begroeten. Er zijn dingen meegevallen en er zijn uiteraard ook dingen tegengevallen. Dat hoort bij de uitdagingen die dit Franse avontuur met zich meebrengt. Aan de ene kant hadden we verder willen zijn met onze verbouwing, aan de andere kant ligt er nu een goed doordacht plan. Door het bewonen van het huis werd duidelijk wat een goede indeling is. Zo komt er in ons privégedeelte kantoorruimte voor Hugo, omdat hij als zzp'er (micro-entrepreneur) elke maand nog een aantal uren programmeert. Dat is ook leuk voor de inkomsten. Het was al met al een bewogen en leerzaam jaar, waar we met veel plezier op terugkijken. We genieten elke dag weer van het wonen en leven hier. Het uitzicht vanaf ons terras op de Puy-de-Dôme is inmiddels voor elkaar. Het heeft een mooie stapel brandhout opgeleverd.



Qu'est-ce que c'est?

Het voorwerp van vorige keer was een zeer milieuvriendelijke buitendouche. Het vat vul je met water en hang je lekker in de zon, als je warm wilt douchen. In de ring zitten gaatjes en middels het opendraaien van het kraantje kun je genieten van een heerlijke douche. Dit keer de vraag waar dit kleine stuk gereedschap voor dient?



De oogst

Vorig jaar hadden we een overvloed aan appels en noten van eigen bomen. De oogst daarvan valt nu wat tegen. Onze moestuin heeft daarentegen wel veel opgeleverd. Om alles te kunnen bewaren, zijn we ouderwets aan het inmaken geslagen. Een mooi gezicht al die potten met lekkers voor komende winter.

