



Lafayette

Nieuwsbrief 4 februari 2016

Ruilhandel

We hebben ontdekt dat je hier veel met je portemonnee dicht kunt doen. Afgelopen zomer vonden we een aardige hoeveelheid kopersulfaat in het huis. Eventjes rondvragen leverde op dat een boer uit de buurt geïnteresseerd was. Wij kregen in ruil daarvoor twee stère hout op de inrit gekiept. Even sjouwen dan, hè Hugo?



Glibberen en glijden!?

En toen begon het op 15 januari (flink) te sneeuwen. We hadden net een paar dagen een andere auto (nog geen winterbanden). Op de toegangsweg van Lafayette gleden we weer mooi naar beneden. Met schrik in de benen hulp gaan halen. Engels praten ging gelukkig nog en dus waren Lesley en Martin zo vriendelijk om ons met hun 4x4 naar boven te trekken. De foto is een paar dagen later genomen. De gladheid was toen over.



Qu'est-ce que c'est?



Weer vonden we iets leuks in huis. Wat zijn dit voor 'mannelijkes'? Het voorwerp van vorige keer was een houder waar je een kippenbout in vast kunt zetten. Zo kun je lekker kluiven en houd je toch je handen schoon. We kregen veel reacties en één iemand had een juwelier geraadpleegd, zodat wij ook zeker waren van de goede oplossing van het raadsel.

...het bos niet meer zien

Hout is een mooie nieuwe hobby van ons. Door de bomen zagen we de Puy-de-Dôme niet meer. Hugo maakt met zijn kettingzaag korte metten met de hazelaars. Daarna kloven en stapelen, hè Carianne?



Nu een deel van de bomen gekapt is, blijkt er een perfect campingveldje tevoorschijn te komen. Zo blijven we plannen aanpassen voor het beste resultaat.