



Lafayette

Nieuwsbrief 2

november 2015

De verhuizing

Op 13 oktober was de verhuiswagen al op tijd bij ons huis op Lafayette. Een op z'n zachts gezegd opvallende verschijning naast zo'n karakteristiek frans huis.



De verhuizers waren bij het inpakken van de vrachtwagen in Doetinchem wel nieuwsgierig geworden waarom op een heel aantal dozen 'koloniale kamer' stond. Toen we ze die dinsdagavond een rondleiding gaven door het huis, werd dat snel duidelijk.



Oogsten

We zijn op tijd verhuisd om nog een groot deel van de appeloogst binnen te halen. Eerst alles proeven. We hebben hele mooie rode appels, die heerlijk fris zijn om uit de hand eten. Verder zijn er grote, groene,

zure appels, prima voor compôte of appeltaart en kleine zoete appeltjes. De buren hadden al twee kisten met noten voor ons geraapt, maar er lagen er nog zoveel onder de boom, dat we na een uur rapen nog een kist vol hadden. We hebben ook een ander fornuis gekocht met een goedwerkende oven. Die hebben we getest met het bakken van een appeltaart en die was heerlijk.



Bollenvelden op Lafayette

Volgend jaar een nieuwe attractie in de Auvergne: het zusje van de Keukenhof hier op Lafayette. Niet alleen onze tuin zal vol staan met tulpen en narcissen, van alle bollen die we hebben gekregen bij ons afscheid. Als kennismaking hebben we voor alle buren die hier op Lafayette wonen een kistje bloembollen meegenomen. Ze worden (tot nu toe) goed ontvangen. We zijn benieuwd of Lafayette nog wel een Franse sfeer heeft, als hier volgend voorjaar alle bloembollen uit Nederland staan te bloeien. Overigens zijn we niet de enige immigranten hier. Er zijn ook Engelsen, Duitsers en Vietnamezen.